

Nieuwsbrief



Juni/Juli 2001

Pagina 1 van 4

Lieve mensen,

Hier dan weer de tweede "Nieuwsbrief" van jullie Suzuki Coupé Club!

We hebben goed nieuws en we hebben triest nieuws...Ik zal met het goede nieuws beginnen: We leven nog! Dankzij de bereidheid van Edwin en Petra, die het toch nog zagen zitten om met mij het, bijna gezonken, scheepje te bergen...

Wij zullen er alles aan doen om de Coupé voor het nageslacht te bewaren!

Dan nu het trieste nieuws: Van ALLE oud-leden en van ALLE dealers in Nederland hebben er welgeteld 15 gereageerd om vriend van de Coupé club te worden! Voor mij als oprichter een diepriet resultaat, en realiseer me des te meer dat "de liefde" bij de oud-eigenaren niet echt diep heeft gezeten....

Maar zoals beloofd: we blijven optimistisch en gaan die mensen noemen, en bij deze bedanken voor hun reactie en betaling als "Vriend van de Coupé"

- * Dirk Bruinekool
- * Peggy Peter
- * J.T.M Pijnappel; Dealer Apeldoorn
- * Auto-Unie Almelo; Dealer Almelo
- * Suzuki Terneuzen; Dealer Terneuzen
- * Bas Wartenbergh
- * Sander Heykamp
- * Autobedrijf Jonker; Dealer Heerhugowaard

- * Suzuki Den Haag; Dealer Den Haag
- * Citam Arnhem; Dealer Arnhem
- * Autobedrijf Harry Hindriks; Dealer Hoogeveen
- * Vari Ridderkerk; Dealer Groningen
- * Vari Vlaardingen.; Dealer Heinenoord
- * Autobedrijf v.d Jagt & Willemse; Dealer Vlissingen
- * Autobedrijf Camminga; Dealer Leeuwarden

Bovengenoemden....Hartelijk bedankt!! En blijf het doorgeven! Red de Coupé club!

Wat ook wel weer hartverwarmend is, is dit binnengekomen stukje van Ank Maas uit Tilburg.

Toen ik een jaar of zeventien was, was ik al enkele jaren een Ferrari fan. Niet erg "damesachtig" maar wat had ik te maken met : damesachtig" ? Ik spaarde allerhande schaalmodellen, en al snel was Miami Vice mijn favoriete t.v. programma, mede door de Testarossa in de kleur Ferrari rood! Op mijn 18^{de} begon ik met rijlessen, en al mijn Ferrari's stonden te pronken op mijn kast.. Natuurlijk wist ik dat een echte Testarossa er nooit zou komen maar in mijn hart bleef ik hardleers..

Uren kon ik dromen over zo'n rood karretje, een keer zag ik er een geparkeerd staan bij een simpel rijtjeshuis! Ondanks mijn verliefdheid, schrok ik me helemaal rot! Wat is het eigenlijk een groot, lang en vooral breed gevaarte!! Nog geen week daarna viel zowat mijn kin op mijn knieën, er scheurde een rode Testarossa voorbij, die wel op mijn lijf was geschreven..! Het leek wel of de ontwerper mij voor ogen heeft gehad toen hij deze wagen ontwierp! In een no-time was ik er achter wat voor een autootje het was....

Een Suzuki Coupé GX !! Dit zou mijn auto worden waar ik al mijn zegetochten mee ging maken.

Om een lang verhaal kort te maken: Ik ben nu 37 jaar en heb sinds kort mijn eigen Soesje. Ik heb haar genoemd naar mijn allerbeste vriendin ooit; mijn kat "Beppie" Zij is mij helaas ontvallen en deze Beppie moet nog worden opgeknapt, en met dank aan Richard, heb ik nu de nodige onderdelen binnen, en zijn alle afspraken omtrent de plaatwerker en de monteur genoteerd!

Toen mijn moeder dit verhaal hoorde vond ze het drie keer niks...Maar de omslag kwam toen ze Beppie voor het eerst zag en er een stukje mee mocht rijden...

Mijn Beppie en ik?...puur girl power!



Nieuwsbrief



Juni/Juli 2001

Pagina 2 van 4

Gelukkig hebben we ook nog dit soort leden, daar moeten we er nog veel meer van hebben. Dank je wel, Ank. En veel sterkte met de renovatie van Bep!

Er is weinig te melden over het "Olde Beth" spektakel in Wehl, volgens mij is er bijzonder weinig animo voor.. Voor de goede orde het is op 1 juli a.s en de info hierover liep via Stephan (Nieuwsbrief nr.1)

Tevens is er op **15 juli 2001** de "**Betuwe-Dijken-rit**" georganiseerd door Jack van den Bergh. 10:00 uur verzamelen op de Drielse Veldweg 13 te Velddriel; Vertrek 11:00 uur.

Lengte route: ± 90 km. Voor verdere informatie en **aanmeldingen tot uiterlijk 11 juli 2001** bel Jack: 0418-63 57 79 of mail naar: jack.van.den.bergh@stallingverhuur.nl

Zoals jullie nu zien, zullen wij in het vervolg de evenementen, uitstapjes, meetings + toerritten alleen nog maar melden op datum en plaats van de start. Dus geen uitgebreide info meer m.b.t. plattegronden en inhoudelijk geneuzel, daar wij er van uitgaan dat diegene die geïnteresseerd zijn die informatie zelf kunnen vinden. En dus niet voor al die andere leden en vrienden die deze info totaal niet belangrijk vinden. (scheelt weer 2 pagina's & porto) Verder wil ik nog een oproep doen bij leden, om ook af en toe "iets" te organiseren. Bijvoorbeeld, heb je een grote tuin? Organiseer dan eens een Coupe-barbecue of weet je een leuk ritje bij jouw in de buurt? We kunnen ook "ergens" afspreken en dan "iets" gaan drinken bij Tante Greet's Bodega? Kortom we moeten –regionaal– wat geregelder iets, al is het kleinschalig, organiseren! Ik beloof je dat Ed en ik binnenkort ook met iets te komen!

Als dit allemaal niets naar jouw gading is staat er op pagina 3 misschien nog wel wat.

Te koop:

Van origine gele coupe uit 1982. Stoelen reeds opnieuw bekleed in de kleuren zwart met geel. Nieuwe voorspatborden. Staat klaar voor de spuiterij.

Wie behoedt deze "kanarie" voor de sloop? Vraagprijs: fl. 1.000,- (is over te praten) Fam. Van der MeydeBie, Haarlem, tel. 023-538 15 71

Uitdaging:

Wie ziet het zitten om van twee coupés weer één te maken?

Beiden donkerrood (09T) resp. 1980, 1982. Afgekeurd op chassis. Info Wijnald Everts, Den Oever, tel. 0227-512035

Rest ons jullie een fantastische zomervakantie toe te wensen en heb je nog leuke ideeën, tips, toerritten of andere voorvallen om de nieuwsbrief op te leuken, houden we ons aanbevolen.

Met vriendelijke Su-groeten, Petra, Ingrid en Edwin



Nieuwsbrief



Juni/Juli 2001

Pagina 3 van 4

Vlagtwedde doet aanval op record langste oldtimerstoet!

PERSBERICHT

De Stichting Week der Besten (feestweekcommissie) uit Vlagtwedde (Oost-Groningen) doet op woensdag 8 augustus 2001 een poging om het record **langste oldtimerstoet** (rijdend) te gaan verbreken.

Vlagtwedde weet hoe ze records moet aanvallen en verbreken. Zij doen dit **reeds 8 jaar**. Enkele voorbeelden: meeste mensen op een scooter (13 personen), duurrecord solexracen (72 uur), langste spandoek ter wereld (ruim 7 km).

Alle categorieën oldtimers zijn welkom in Vlagtwedde. Na het verzamelen van de oldtimers op het beursterrein van 65.000 m² zal na de koffie en de soep rond 13.30 uur de stoet gaan rijden.

De route voert de oldtimers door het mooie Groninger Landschap.

De recordpoging is verbonden aan een goed doel. De opbrengst van de recordpoging (middels sponsoring van het bedrijfsleven en giften van de inwoners) komt **geheel ten goede** aan de **Nederlandse Brandwonden Stichting** (lees Volendam).

Ook de schoolkinderen uit de regio zullen hun financiële medewerking verlenen d.m.v. een speciale sponsoractie (familie, vrienden en bekenden hebben de mogelijkheid om te raden hoeveel oldtimers er zullen gaan rijden, hier koppelen we een bedrag per oldtimer aanvast.) De kinderen die het meeste geld binnenhalen maken kans op schitterende prijzen met als hoofdprijs een nieuwe kinderfiets.

Oldtimerbezitters die op woensdag 8 augustus 2001 naar Vlagtwedde komen en meerijden in de stoet maken kans op een drietal prijzen. Voor de mooiste oldtimer (beoordeling middels vakjury) is de **hoofdprijs** een geheel verzorgd **kasteelarrangement voor 2 personen** in Nederland. De tweede prijs is een geldbedrag van fl. 250,- en de derde prijs een bedrag van fl. 150,-.

De komst naar Vlagtwedde staat garant voor een **onvergetelijke dag**, men rijdt mee in de langste oldtimerstoet die er ooit gereden heeft en draagt zijn of haar steentje bij aan het goede doel. Iedere deelnemer krijgt als herinnering een **oorkonde**.

Voor meer **informatie en aanmelding** kunt u contact opnemen met Jeroen Waalkens van de Stichting Week der Besten onder tel nr: **06 – 50647836**.

Kijk ook op onze site: www.weekderbesten.nl/oldtimers

Mailen en faxen kan ook: oldtimers@weekderbesten.nl fax: 0599- 312790.



Nieuwsbrief



Juni/Juli 2001

Pagina 4 van 4

COLOFON

Post adres: Suzuki Coupé GX Fanclub
p/a Lijsterbesoord 31
1112 EG DIEMEN

Girorekening: 75.700 (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub te Diemen)

Home Page: www.suzuki-sc100-gx.com

Voorzitter & Algemene info:

Ingrid Stroosnijder
Lijsterbesoord 31
1112 EG DIEMEN
Tel.: 020-698 18 88 (tussen 17:00 en 19:00 uur)
E-mail: toosenco@wanadoo.nl

Penningmeester:

Edwin de Koning
Griend 64
1112 LE DIEMEN
Tel.: 020-699 93 93 (op werkdagen, van 18.00 tot 19.00 uur)
E-mail: gx-coupe-club@e-dekoning.demon.nl

Ledenadministratie & secretariaat:

Petra Blankwaard
Zevenkampse Ring 310
3068 PZ ROTTERDAM
Tel.: 010-251 87 52 (op werkdagen, van 19.00 tot 21.00 uur)
06-26 220 440
E-mail: info@violette.nl

Technische Dienst & onderdelen:

Richard van Cleef

*** Adres volgt i.v.m. verhuizing ***
Tel: 06-28 815 809

Sleutelen, Lassen & Plaatwerk:

Patrick Steding
Mgr. Nolenstraat 50
1509 VG ZAANDAM
Tel: 075-61 41 889
06-267 268 54